

# Urbanes – Klanken



nummer 545

**juni 2023**



Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

# Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel

Pastorie / Amsteldijk-Z 145  
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel  
tel.: 0297-582232  
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.  
Email [urbanusparochienes@gmail.com](mailto:urbanusparochienes@gmail.com)  
Website [www.urbanusparochienes.nl](http://www.urbanusparochienes.nl)

## Diensten

zaterdag 19.00 uur  
zondag 09.30 uur

## Pastoraal team

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638  
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638  
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592  
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063

## Parochieteam

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter  
J. Fontijn vice-voorzitter  
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532  
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com  
J. Sibum penningmeester  
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com  
H. Pronk teamlid  
Veldweg 8b tel.: 06-29584878  
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl  
C. Groen-van den Helder teamlid  
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749  
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl

## Bankgegevens

Voor betalen misintenties:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07  
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:  
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72

Beste medeparochianen,

**D**e maand mei stond in het teken van verleden-heden-toekomst. De St.Urbanusparochie is volop in beweging, intern en extern timmeren we aan de weg. Met de Christelijke normen en waarden in de basis en als gedachtegoed brengen we in praktijk waar we voor willen staan: een hechte, openstaande gemeenschap waar plek is voor iedereen en iedereen kan en mag meedoen. Graag! Welkom!! Samen maken we het immers waar om de wereld om ons heen steeds een beetje mooier te maken. Hard nodig. Kijken we in onze directe eigen omgeving, zien we “onze” ontheemde Oekraïners die te gast zijn op de pastorie. Onlangs waren de ouders van een van hen overgekomen voor een korte onderbreking van alle perikelen thuis.

Ontroerend om deze hereniging te zien en mee te maken. Hoe zij hun kleinkinderen liefdevol in de armen sluiten na hen zo lang niet gezien te hebben. Onbegrijpelijk dat de



ellende die hieraan ten grondslag ligt anno 2023 nog zo plaatsvindt. Gelukkig zien we ook hier, op een grotere schaal, tijdens de bijeenkomst van wereldleiders verenigd in de G-7 te Hiroshima/Japan, dat er vele verenigde naties zijn die dit onrecht ook herkennen en zich inzetten om hier een einde aan te maken. De wereld een beetje mooier proberen te maken door het kwaad met goed te bestrijden. Onrecht aanpakken. De agressor en kwaadwillende aanpakken. Vrede, recht en naastenliefde als doel zien. Dat moet het zijn wat ons allen beweegt en stuurt. In lokaal, klein verband en in het groot. Net als in het verleden, ook nu én naar de toekomst toe noodzakelijk, overal!!

Onlangs kwamen we als parochieteam weer samen met bureau Coup. Een kleine oprisser: We zijn al een tijd bezig met het gezamenlijk opstellen van een haalbaarheidsonderzoek, waarin we de toekomst van onze St. Urbanusparochie vorm willen geven. Met als uitgangspunten het behoud van onze geloofsgemeenschap, onze Rijksmonumenten, meer diversiteit in profane, aansluitende functies in een deel van het kerkgebouw waarmee we ook financiële mogelijkheden scheppen om in de toekomst onderhoud en instandhouding blijvend mogelijk te maken. Daarbij willen we ook de Nesser gemeenschap en omgeving meer betrekken, evenals de



gemeente Amstelveen. Beiden spelen al een grotere rol. Zo is er regelmatig overleg met hen over allerlei zaken. Vanuit de gemeente omdat zij zien dat een gebouw als de St. Urbanuskerk iets doet met de bewoners van Nes en omgeving en zij dit daarom als haar verantwoordelijkheid ziet om daar beleid op te maken. Dit staat beschreven in het beleidsstuk 'Kerkenvisie', waarin ook de andere kerken en geloofsgemeenschappen van de gemeente staan beschreven. Vanuit de lokale omgeving is er regelmatig overleg met de Dorpsraad, het Dorpshuis, de School en de Kerk (kortweg DDSK-overleg). We beschouwen deze 4 groepen als de 'sociale pijlers' van ons mooie dorp en we willen elkaar versterken en helpen waar dit mogelijk is. Een eerste resultaat is reeds in wording: binnenkort wordt er gestart met schooltuintjes, waarbij de leerlingen van de lagere school een stukje grond in de moestuin van de parochie gaan gebruiken voor het verbouwen van allerlei groenten en bloemen voor eigen gebruik. Handvaardigheid in de praktijk zullen we maar zeggen, tegelijkertijd zorgt dit voor meer toenadering en samenwerking onderling. Deuren open, zoals we graag zien voor de toekomst.

Maar terug naar het haalbaarheidsonderzoek: deze is in onze laatste bijeenkomst gefinaliseerd. Ofwel: onze plannen voor de toekomst krijgen een vastere vorm. Het kerkbestuur heeft hier eerder eveneens naar gekeken. Binnenkort willen we het met het bisdom gaan bespreken. Uiteraard zijn we zeer benieuwd of zij dit ook zien als een goede toekomst voor onze geloofsgemeenschap en gebouwen én voor de functie en plaats die we dan innemen in onze omgeving. Verleden-heden-toekomst komen dan ook hier samen, in al zijn facetten!!!

Urbanusdag afgelopen 21 mei was een bijzondere! Verleden, heden en toekomst namen ook hier een bijzondere plaats in. Het was een feestelijke “parochiedag” van ontmoeting en gezelligheid, voor jong en oud. Wellicht het begin van een mooie traditie...? Wat ons betreft absoluut voor herhaling vatbaar! Het was de dag dat we het nieuwe triomfkruis aan aanwezigen toonden. Een kruis met een bijzondere geschiedenis, zo vertelde pastoor Nico Knol tijdens de speciale woord- en gebedsdienst



op 11 mei jl. waarbij velen vanuit beide parochies aanwezig waren. Ze is afkomstig uit de St. Augustinuskerk te

Nieuwendammerdijk/Amsterdam. De parochianen toentertijd vierden het 250-jarig bestaan van hun parochie in 1919 met de ingebruikname van dit triomfkruis. Het stond (en staat zoals eigenlijk elke kruisvorm) symbool voor de verbinding tussen God en de mensen op aarde (verticale deel van het kruis) en de mensen onderling

(horizontale deel van het kruis). Net zoals de kerk ook een kruisvorm heeft en daarmee een plek van verbinding vormt. Ter gelegenheid kwamen vele monniken 3 dagen tezamen om te bidden, “...waarbij je op dag 1 naar de hel ging, dag 2 naar het vagevuur en op dag 3 was je in het paradijs...” (...!). Een missionair gedachtegoed om de gelovigen weer in het gareel te krijgen en hun venijnig gedrag onder ogen te zien. Door de



confrontatie met Jezus, als teken van pure goedheid, gehangen aan het kruis, onder ogen te komen begint ook in jou een stuk genezing, een herstel van Gods beeld en gelijkenis en goedheid. In de kern is deze laatste een veelomvattende



boodschap voor iedereen, voor toen en welbeschouwd eveneens voor nu. Na de bijeenkomst droeg een afvaardiging vanuit Nes het kruis op de schouders de kerk uit, betekenisvol en bijzonder voor aanwezigen, waar een wagen klaarstond om het naar Nes over te brengen. Missie volbracht, binnenkort verschijnt het op zijn plaats boven het altaar. Voor een impressie van de bijeenkomst op 11 mei, zie de foto's.





Op 04 juni wordt de jaarlijkse Amstellanddag weer georganiseerd. Ook de St. Urbanus is dan weer van de partij. De organisatie is in handen van de stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk' waarbij er weer een mooi programma in elkaar is gezet. Ook de kerktoren kan dan eindelijk, voor de eerste keer na Corona, weer beklommen

worden. Loop gerust even binnen, er valt genoeg te zien en te beleven. Zie ook verderop in deze Klanken.

Dan 2 weken later is het opnieuw de deuren open! Dan viert het dorp feest tijdens de jaarlijkse kermis, altijd een gezellig en sfeervol samenzijn waarbij eveneens de St. Urbanus kerktoren beklommen kan worden. Wellicht zal u dan ook iets aan de toren opvallen... De antennes die er nu nog opvallend bruin bijhangen, zijn dan in steen-camouflage beschilderd zodat ze een stuk minder opvallen, een lang gekoesterde wens van velen.



Op 15 juni komt de Kinderclub! weer gezellig bijeen. Dit keer een speciaaltje, nl. de "Afsluiting met verrassing!"

Altijd goed bezocht deze laatste van het seizoen. Wat ze gaan doen verklappen we hier nog niet. Maar het wordt weer leuk, lekker en veel lol! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee, ook hier is iedereen van harte welkom!!



---

Verleden-heden-toekomst, het vindt plaats in onze St. Urbanusparochie waarbij de vele ontmoetingen en de gebeurtenissen waar we mee werden en worden geconfronteerd vorm geven aan onze gemeenschap én daarbuiten. Wat we ervan leren. Uiteindelijk gaat het erom wat we hiermee doen en vooral hoe we daar een verdere, goede invulling aan geven. Aan ons onderling en aan de omstanders. Dat doen we samen, met de mensen binnen én buiten de parochie. Met de missie om de wereld elke dag weer een beetje mooier en beter te maken, net als toen, voor elkaar en de omgeving.

Graag tot de Urbanesklanken van juli-augustus,

Met Hartelijke Groet,

Uw parochieteam.



## Pinksteren

Pinksteren is voor elke gelovige een belangrijk feest. Het feest van heilige Geest, die alle gelovigen leidt en begeestert in haar opdracht: de boodschap van Jezus uit te dragen over de hele wereld. Mooi dat we dit vieren, maar we lopen toch niet gemakkelijk warm voor dit feest. Misschien komt het omdat de heilige Geest zo ongrijpbaar is voor ons. Kerstmis, de geboorte van Jezus, dat raakt ons! Pasen kan ons ook wel bekoren: licht in de duisternis. Hij leeft!



Veertig dagen na Pasen vieren we eerst de Hemelvaart van Jezus. Nou, vieren, het is vooral stilstaan bij het gemis: Jezus is niet meer zichtbaar bij de leerlingen. Wel is er de belofte van Jezus dat Hij voor altijd bij de leerlingen zal blijven en dat Hij de heilige Geest, de Helper en Trooster, zal zenden die de hen zal helpen om de band met de verrezen Heer te blijven ervaren. Maar de leerlingen merken er allemaal weinig van! Toch houden ze vast aan de belofte van Jezus en ze bidden negen dagen lang om de kracht van de heilige Geest.

En dan gebeurt het! Het is zeven weken na Pasen, het is Pinksteren. (Het woord Pinksteren verwijst naar het getal 50.) En dan komt er plotseling een ommekeer in het leven van de leerlingen. Ze ervaren allemaal tegelijkertijd hoe de heilige Geest hen intens raakt. Het is een innerlijke ervaring die door de schrijver van het Pinksterverhaal wordt verbeeld in storm en vuur. De angst en onzekerheid van de leerlingen wordt in één keer weggeblazen. En de kou en duisternis in hun hart verdwijnt door vuurtongen die op hen neerstrijken. Vol geestdrift en enthousiasme rennen de leerlingen naar buiten om iedereen te vertellen over Jezus. Ook in de dagen daarna, ja zelfs de rest van hun leven weten ze iets van dat enthousiasme te behouden. Zo ontstaan en groeien de eerste christelijke geloofsgemeenschappen.

En het verhaal van het christendom is steeds door blijven gaan de afgelopen 20 eeuwen. Omdat er steeds weer christenen zijn die weten en ervaren dat Jezus met hen bezig is door kracht van de heilige Geest. Die

heilige Geest laat zich ook in onze tijd soms krachtig ervaren als storm en vuur. Meestal is het helemaal niet zo spectaculair, meer een zacht briesje en een vlammetje. Het Pinksterfeest vraagt van ons dat we ons blijven toe vertrouwen aan God.

Aan God die aan de ene kant een groot mysterie is en blijft, en aan de



andere kant ons intens nabij is door de heilige Geest. Een symbool voor de heilige Geest is de duif. Zoals een duif overal kan komen, gedragen door zijn vleugels, zo kan de heilige Geest mensen wereldwijd begeisteren met Gods aanwezigheid.

We denken bij een duif ook aan vredesduif. De heilige Geest wil ons zeker aanzetten tot vrede. Heel mooi staat dat in de voorbeden van de bisschoppen voor vrede in Oekraïne: dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Tot slot een gebed tot de heilige Geest om ons te sterken in ons christelijke leven.

***Kom heilige Geest, zet ons in vuur en vlam.***

***Laat ons vrij van angst en twijfels woorden van leven spreken.***

***Maak mensen van ons die leven, liefhebben, koesteren en uitdragen wat U heilig is.***

Kom, laat je inspireren. Moge ons innerlijk vuur worden aangewakkerd met de komst van de Geest. Laten we Pinksteren vieren als nieuwe mensen!

Diaken Jeroen Hoekstra

## Activiteiten in het cluster

	<b>Aalsmeer 9.30u</b>	<b>Uithoorn 11.00u</b>	<b>De Kwakel 9.30u</b>	<b>Kudelstaart 11.00u</b>
<b>Zondag 4 juni</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord- en communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering
<b>Zondag 11 juni</b>	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
<b>Zondag 18 juni</b>	Woord- en communieviering diaken Rob Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	St. Jansviering (woco) Jeroen Hoekstra
<b>Zondag 25 juni</b>	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	St. Jansviering (woco) Jeroen Hoekstra	Eucharistieviering

# Activiteitenoverzicht juni 2023

juni	tijd:	soort viering:	Voorganger:
za.3	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Paul Goossens
zo.4	09:30 u	Eucharistieviering	
		Amstellanddag, georganiseerd door Stichting Vrienden. Zie verderop in deze Klanken, o.a.Torenklimmen.	
za.10	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Marino den Haan
zo.11	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
do.15	15:30 u	Kinderclub! Afsluiting met verrassing	
za.17	-	Geen viering ivm Nesser kermis	-
zo.18	09:30 u	Eucharistieviering	
za.24	19:00 u	Woord- en Gebedsviering	Elly van Rooden
zo.25	09:30 u	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden

Zang:	Organist:	Lector/Lectrice:	Misdienaar:	Koster:
	Peter Overdijk		Jeroen	Joop
St.Cecilia	Peter Overdijk	Margaret Timmermans	Cilia & Maicah	Huub
	Peter Overdijk	Jos den Haan		John
St.Cecilia	Peter Overdijk		Ab, Cock	Huub
-	-	-	-	-
St.Cecilia	Peter Overdijk	Cilia Krak		Huub
	?	Jos den Haan		Joop/Maurice
St.Cecilia	?	Marino den Haan	Cock, Ab	Ab/Cock

### **Misintenties, weekend 3 en 4 juni**

Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Bets Huyskes-Roeleveld  
Ferry en Willie Ottenhof  
Fons van Kasteren  
Kees Fontijn  
Lenie van der Laan  
Nico de Jong  
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos  
Overleden familie Zwartendijk-Leijen  
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en  
overl.schoonzoon Ronald  
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn  
Piet van Rijn  
Ria van Braak-van Rijn  
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo  
Theo Zeinstra

### **Misintenties, weekend 10 en 11 juni**

Pastoor Jan Verspeek  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Conny Wesselingh  
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie  
Fons van Kasteren  
Gerard Zwartendijk  
Kees Fontijn  
Nico de Jong  
Niek Baas en overleden zoon Gerard  
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers  
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Sjaak van Tol  
Wies Hogeveen-Janmaat  
Uit dankbaarheid

### **Misintenties, weekend 17 en 18 juni**

Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Ben Overes  
Cees Andriessen  
Dave de Laat  
Fons van Kasteren  
Jan Andriessen  
Kees Fontijn  
Marcel van Amsterdam  
Nico de Jong  
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs  
Jos Bouwman - jaarmis  
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Overleden ouders Joop en Annie Veenhof-Compier en  
overl.schoonzoon Ronald  
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan  
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu  
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo  
Voor een gezond bedrijf

### **Misintenties, weekend 24 en 25 juni**

Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
Bets en Janus Huyskes-Roeleveld  
Edwin Houtkamp  
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie  
Fons van Kasteren  
Kees Fontijn  
Nico de Jong  
Niek Baas en overleden zoon Gerard  
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders  
Overleden ouders Dorus en Leny Schrama-Koppers  
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Patrick Fronik  
Piet en Annie Schrama-Kooijman  
Theo Zeinstra

## **ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE**

Dierbare broer, goede vriend, geliefde pastor en dankbare priester.  
Na een kort ziekbed en voorzien van het laatste sacrament is overleden

## **GERARDUS WILHELMUS MARIA DE WIT GERARD**

19-11-1928 te Amsterdam - 15 mei 2023 te De Bilt

Ridder in de Orde van Oranje Nassau  
Priester in Nes aan de Amstel, IJmuiden, Alkmaar, De Kwakel en Wijk aan Zee  
Deken van de Zaanstreek  
Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs in Bisdom Haarlem-Amsterdam  
Hoofdaalmoezenier van Justitie te Den Haag  
Pastor Sint Maartenskerk te Maartensdijk

Namens zijn familie en vrienden  
De zussen Rien, Wil en Philo  
Neven en nichten  
Johan en Joke  
Geloofsgemeenschap Sint Maartenskerk

Wij allen zijn dankbaar dat we zo lang en zo intens mochten genieten van zijn nabijheid, geloof, wijsheid, hartelijkheid, optimisme en barmhartigheid.

En wij danken zorgcentrum Sint Jozef voor de liefdevolle aandacht in de laatste jaren van zijn leven.

Vrijdag 19 mei neemt het zorgcentrum Sint Jozef afscheid van Gerard in een avondwake waar pastor Jozef Wissink de celebrant is in een besloten eucharistieviering, bedoeld voor familie en genodigden.

Zaterdag 20 mei om 10.30 uur is de uitvaart van Gerard in zijn geliefde Maartenskerk, Nachtegaallaan 40-42 te Maartensdijk, een viering van woord en communie.

De begrafenis vindt daarna plaats op de begraafplaats aan de Dierenriem.

Condoleren is mogelijk in De Mantel, de gemeenschapsruimte bij de Sint Maartenskerk.

*Correspondentieadres: Valklaan 5, 3738 GE Maartensdijk*





## Ter inspiratie

Al eeuwenlang klinken de woorden *'Et incarnatus est'* als getuige van het gelovige vermoeden dat God zich láát ontmoeten waar mensen Hem willen ontmoeten. 'Hij – God – wil vlees worden'. In onze tijd een wat vreemde manier van zeggen. Wij vertalen het nu graag in zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, voelbaar. Hij wil gezien, gehoord, aangeraakt en gevoeld worden.

Zijn 'probleem' is dat Hij als geestelijk Wezen daar mensen voor nodig heeft. Alleen wij mensen kunnen onze gedachten over Hem zichtbaar, hoorbaar, tastbaar en voelbaar maken. Het vermoeden dat God zich wil laten ontmoeten, is het fundament van wat we in onze Kerk 'de Sacramenten' noemen. Voor christenen en dus ook voor ons werd Jezus Degene die ten volle liet zien waar God zich laat vinden. In al wat Hij heeft gedaan mogen wij sporen van God zien. Heel zijn doen en laten was Gods-ontmoeting. Geen wonder dus dat de Kerk Hem als *'volste sacrament'* is gaan zien. Gaande de geschiedenis van de Kerk zijn uit dat sacramentvolle leven van Jezus de zeven sacramenten komen 'boven drijven' Dat was een lange ontwikkeling! En al merken we er misschien niet veel van: die ontwikkeling is nog steeds gaande.

De Sacramenten van Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Huwelijk, Wijding, Ziekenzalving en Verzoening worden nu anders gevierd en beleefd dan vroeger. Eén ding is echter steeds gelijk gebleven: de Sacramenten willen vieringen van Godsontmoeting zijn.

Die Godsontmoeting in het ontvangen van een sacrament vraagt echter om een goede voorbereiding.

In verband met de terugloop van de kerk-betrokkenheid van jonge gezinnen wordt het de laatste jaren steeds lastiger, om in een parochie een Eerste Communiegroep te starten, want om een mooi EHC feest voor te bereiden moeten er tenminste tien kinderen aangemeld zijn!

Vandaar dat we in de Emmaüsparochie in Uithoorn zijn gaan zoeken naar een nieuwe vorm: *de gezinszondag!* Met heel veel succes zijn we het afgelopen jaar hiermee gestart en mochten op deze gezinszondagen 18 (!) communicantjes en 21 (!) vormelingen met hun broertjes, zusjes en ouders begroeten. Deze speciale gezinszondagen bieden gezinnen tevens de gelegenheid om andere gezinnen te ontmoeten, die net als zichzelf het geloof een plaats in hun leven willen geven.

De zondag begint om 11.00 uur met een gezinsviering met medewerking van het kinderkoor, daarna een gezellige lunch in het Trefcentrum en vervolgens wordt onder leiding van de beide pastores en een groep vrijwilligers catechese gegeven ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en op het Vormsel, maar ook zijn er catechese programma's voor het hele gezin dus voor de verschillende leeftijdsgroepen, zo wordt een doorgaande lijn opgebouwd.

Een andere aanpak is er in de Emmaüsparochie in Apeldoorn: hier heeft men voor de Eerste H. Communie de *'stempelkaartmethode'* bedacht. (zie kader).

Door dit soort nieuwe manieren van catechese geven proberen we de Sacramenten te laten zijn waarvoor zij bedoeld zijn: ontmoeting met God. We geloven dat Hij klaar staat en wacht op elke mens die 'de stap' zet. En die stap betekent op weg gaan, samen met

anderen, met de gemeenschap.... Ja met de Kerk van Christus. Maar God laat zich niet 'zomaar' ontmoeten, want het kost je wel wat aan betrokkenheid en inzet en dat is in deze moderne drukke tijd niet altijd makkelijk.....

Elly van Rooden.

### ***De stempelkaartmethode***

*In de Emmaüsparochie kunt u uw kind het hele jaar door aanmelden voor de Eerste H. Communie en kan uw kind instappen voor de voorbereiding. Elke maand wordt op een woensdagmiddag een bijeenkomst gehouden waarin de kinderen worden voorbereid op de Eerste H. Communie. De bijeenkomsten zijn gericht op kinderen van 7 tot 9 jaar.*

*De kinderen ontvangen een stempelkaart. Wanneer zes bijeenkomsten zijn gevolgd en twee vieringen zijn bijgewoond kan er op een gekozen zondag Eerste H. Communie worden gedaan.*

*De EHC vindt dus plaats in een 'gewone' Eucharistieviering die zo ingericht wordt dat het voor de kinderen, ouders en familie een 'feestelijk' gebeuren is*

*Bron: Website Emmaüsparochie, Apeldoorn.*

## Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



## Jaarverslag 2022

Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de kascommissie staan gepubliceerd op onze website. Wij nodigen u van harte uit deze op onze website te lezen. In 2022 was het gelukkig weer mogelijk activiteiten op de 'normale' manier te organiseren. Zowel Amstellanddag, Open Monumentendag als Kerst aan de Amstel waren een groot succes. Op deze dagen hebben we veel mensen mogen ontvangen om de prachtige kerk te kunnen laten zien. Door alle gulle giften van onze 'vrienden' en opbrengsten van de activiteiten had het boekjaar 2022 een positief resultaat van 38.657 euro. We hebben geen geld besteedt aan het onderhoud van de kerk, de laatste werkzaamheden waren immers eind 2021 uitgevoerd. U weet echter een ding zeker; giften aan ons zijn en blijven statutair gereserveerd voor onderhoud aan de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel en kunnen dus niet vervallen aan andere doelen. Op het moment dat er nieuwe werkzaamheden zijn zullen we daar zeker aan bijdragen. Wij danken de kascommissie; Rinus van 't Schip en Ab Rijnbeek voor hun inzet en natuurlijk alle gulle donateurs die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt!

## Vriend worden?

Heeft u er wel een over gedacht 'vriend' (vaste donateur) van ons te worden? In dat geval spreek u af jaarlijks een vast bedrag te schenken. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn omdat onze stichting aangemerkt is als een culturele instelling met ANBI-status. Uw gift is dan aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting. Meer informatie? Zie de website [www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl)

Peter Overdijk, voorzitter  
Marc van Lammeren, secretaris

Monique de Bruin, penningmeester  
Vincent Blom, bestuurslid

## Urbanusdag, zondag 21 mei

Een bijzondere dag en een primeur voor de parochie. Zo'n 60 personen verzamelden zich voor de viering, waarin pastoor Marco betekenisvol verhaalde over de Christenen in de tijd van Urbanus, de moeilijkheden en gevaren die zij liepen, maar waarbij de boodschap van liefde overwon en overwint! Na afloop volgde een gezellig samenzijn, waarbij petit-fours mét de afbeelding van Urbanus goed smaakten. Voor een impressie, zie de onderstaande foto's.

Uw parochieteam.



## Bijzondere Openluchtviering, weet u nog....?

Vorig jaar werd op zondag 11 september voor het eerst in onze regio een openluchtviering gehouden. Parochianen van alle 5 parochies kwamen samen om elkaar op die dag te ontmoeten in een gezamenlijke viering.

Op verzoek van velen wordt dit ook nu weer georganiseerd. Schrijf de datum maar vast in uw agenda: zondag 10 september.

Beeld van hoe het er in september 2022 uit zag:



### **Parochievergadering**

R. Verheggen  
Amsteldijk-Z 142  
1189 VL Nes a/d Amstel  
of: Frank Wesselingh

Kerkhof / Sint Barbara  
tel.: 06-53304282 / 0297-582709  
email: rencverheggen@gmail.com  
tel.: 06-53691688  
frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden  
tel. 0252-517592

E. Timmermans  
Aan de Zoom 26  
1422 MC Uithoorn

notulist parochieteam-vergaderingen  
tel.: 0297-530697

M. den Haan  
De Oude Visscher 20  
1189 WP Nes a/d Amstel

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

verzorging vervoer naar kerk  
tel.: 0297-582293

A. Blokker  
Nessersluis 18d  
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken  
email: agnes@nessersluis.net  
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek  
Amsteldijk-Z 164  
1189 VM Nes a/d Amstel

technische dienst  
tel.: 0297-582293

### **Stichting Vrienden Urbanuskerk**

Website:  
Facebook:  
Voorzitter: Peter Overdijk

[www.vriendenurbanuskerknes.nl](http://www.vriendenurbanuskerknes.nl)  
Vrienden Urbanuskerk Nes

### **Koorrepetitie**

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur  
Inl. E.Timmermans, tel.:0297-530697

### **Begrafenisver. St Barbara**

Inl. R.Verheggen, 06-53304282  
email: rencverheggen@gmail.com

### **Begrafenisonderneming**

DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht  
Uitvaartcentrum Bouwens A'veen  
Uitv.centn.Rob van de Velde V'veen

0297-893073  
020-6471212  
0297-583448

# Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel



## Amstellanddag zondag 4 juni



U bent tussen 11:00 en 17:00 uur welkom voor;

- Bezichtiging van ons prachtige rijksmonument inclusief de historische keuken in de pastorie;
- Kerktoeren klimmen; zorg voor goed schoeisel en klimmers moeten minimaal 1,20 lang zijn. Kosten; 2 euro pp, per gezin maximaal 5 euro. 16:45 uur laatste opgang.
- Saartjes terras is geopend voor een drankje en overheerlijke cake met verse aardbeien en slagroom.
- Brocanteverkoop.

Kom dus gezellig langs, we zien u graag!

